



בס"ד

Chief Rabbi Capers Shmuel Funnye
International Israelite Board of Rabbis, Inc.
Beth Shalom B'nai Zaken E.H.C.
6601 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

June 24, 2016

To the International Israelite Board of Rabbis:

As representatives of the ancient Ethiopian Jewish Community, rooted in both Israel and Ethiopia, within Africa, for millennia, we join with you today, humbly, yet with great pride in our linked heritage, as well as a sense of glory and sanctification in the Name of the G-d of Israel and all the world, as you appoint the esteemed Capers Shmuel Funnye Chief Rabbi of the broader International Israelite People, and/or the Jews of Africa, and/or African Jews throughout the world. As history tells, and experts in these matters know, the Nation of Ethiopia at large, and the Jews of Ethiopia in particular, initiated a period in which the Jews were thoroughly integrated and highly influential, not only within Ethiopia itself, but also throughout all other African Nations in the Abyssinian kingdom. In that era, the commercial link between these two powers, the Abyssinian realm and that of King Solomon, left a historic mark on the Bible. As the Black/African Jewish movement continues to flourish and reach new heights in the 21st century, we must embrace and optimize our common future and work jointly towards our collective good and a better tomorrow. In this spirit of unity and brotherly love, we come together with you now, to honor this great leader, Chief Rabbi Funnye, in celebration of Black/African Jewry's rich, diverse past and looking forward to the promising future of Black/African Jews.

כנציגי הקהילה היהודית האתיופית העתיקה, מושרשת הן בישראל והן באתיופיה שבאפריקה במשך אלפי שנים, אנו מצטרפים אתכם היום, בענווה, וגם בגאווה גדולה בהאדרת ובקידוש שם אלוהי ישראל בעולם כולו, כפי שאתם ממנים את קייפרס שמואל פוניי כרב הראשי של אנשי ישראל ו/או יהודים אשר באפריקה ו/או יהודים אפריקאיים באשר הם בעולם. היסטוריונים ויודעי דבר מטיבים לספר כי מדינת אתיופיה בכלל והיהודים מאתיופיה בפרט הובילו תקופה בה היהודים שלטו היטב לא רק באתיופיה אלא גם על כל המדינות באפריקה אשר האימרייה החבשית שלטה. בעידן ההוא, הקשר המסחרי בין שתי המאצמות, החבשית ושלטון שלמה המלך השאירו חותם היסטורי במקרא. ככל שתנועת יהודי אפריקה ממשיכה לפרוח ולהגיע לשיאים חדשים במאה ה-21, עלינו לאמץ את עתידנו המשותף ולעבוד במשותף למען טובת כולנו ולמען עתיד טוב יותר. ברוח זו של אחדות ואהבת אחים אנחנו באים יחד אתכם עכשיו, לכבד את המנהיג הגדול, הרב הראשי פוניי, תוך ציון העבר העשיר והמגוון של יהדות אפריקה עם מבט לעתיד המבטיח של יהודי אפריקה.

Sincerely,

Hadane (Rafael) Takoya
Chief Kess

Yosef Hadane
Ethiopian-Israeli Chief Rabbi